

KORT VERSLAG VOORJAARSVERGADERING
BONHOEFFER WERKGEZELNSCHAP NEDERLANDSTALIG
d.d. 18 maart 2019

In het ochtendgedeelte was Dr. Kees van Ekris onze gastspreker. Het onderwerp was “Profetisch spreken”. Op 24 mei 2018 promoveerde hij aan de PThU in Groningen cum laude op het proefschrift: *Making See. A Grounded Theory of the prophetic dimension of preaching* (Zürich: LIT Verlag 2018). In het hoofdgedeelte van het onderzoek analyseert Van Ekris onder meer preken van Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King Jr. en Desmond Tutu. Het was een boeiende en leerzame ochtend die helaas werd onderbroken door de mededeling van de pedel van de Faculteit Katholieke Theologie van de UVT, locatie Utrecht, dat in de Utrechtse wijk “Kanaleneiland” een aanslag was gepleegd op een aantal inzittenden van een tram waarbij doden zouden zijn gevallen. Wij werden regelmatig geconfronteerd met laag overvliegende helikopters. Wij mochten het gebouw voorlopig niet verlaten

In het middagedeelte werd het gesprek van de ochtend min of meer voortgezet. Om een indruk te kunnen krijgen van wat Kees van Ekris m.n. in het ochtendgedeelte van de vergadering met ons deelde; klik op onderstaande link. In het artikel gaat hij in op de hoofdpunten van zijn dissertatie.

<https://wapenveldonline.nl/artikel/1455/mijn-prediking-excellentie-is-mij-ernst/>

Wat verder nog ter tafel kwam:

– 9 april 2020, sterfdag van Dietrich Bonhoeffer; zullen we een manifestatie organiseren of een symposium?

Over Bonhoeffers familie? Of over zijn theologie?

Mogelijk thema: “In verzet tegen de tijd?” of profetisch spreken in- maar ook buiten de kerk?

Moeten we hierover contact opnemen met “De roos van Culemborg”?

Mogelijke gastsprekers werden genoemd: Rowan Williams, Wolfgang Huber, Jan Greven, Jacobine Geel.....

Op de vraag wie hierin wil meedenken kwam weinig reactie waardoor het bestuur toezegde voorlopig er mee aan de slag te zullen gaan.

– Najaarsvergadering is op 4 november 2019. Een onderwerp volgt later.

Rond 15.00 uur verlieten wij de vergaderruimte en togen wij huiswaarts, door de enigszins verlaten straten van een Utrecht waar geen openbaar vervoer was en waarin nog naarstig werd gezocht naar de dader van de aanslag die ochtend. Al met al een bewogen dag!